



SÅ ER VI VED AT VÆRE KLAR.

Avlsduerne blev parret en uge ind i februar måned, og ungerne går i ungeslaget og de har været ude og enkelte allerede på vingerne. Jeg har fået sammensat tyve gode par avlsduer efter min egen opfattelse og ungerne herfra tegner rigtig godt. Flyveduerne parrede jeg omkring 1. april og efter en uge på æg blev de igen skilt og sat i det totale system. Sammenparringerne gør jeg ikke meget ud af, de finder selv deres partner. Min voliere blev taget ned skærtorsdag hvorefter jeg begyndte at lukke duerne ud. Siden da lukker jeg hunnerne ud en gang om dagen og hannerne to gange om dagen. De skal motionere 1 time hver gang, her i starten foregår det med flag om et par uger går det helt af sig selv.

Søndag trænede jeg for første gang hannerne 20 km fra Ishøj, det gik fint alle hjemme. I dag var de så på foreningstræning fra Herfølge og på trods af en stærk østenvind var alle hjemme hurtigt. På lørdag har vi så første kapflyvning fra Farø og planen er at alle hannerne skal med. I mellemtiden starter jeg så hunner op startende med en træning fra Ishøj i morgen og planen er at alle hunnerne skal være klar til Maribo om 8 dage.

Det har godt nok været koldt i en længere periode så jeg ved af erfaring at specielt de unge duer har det lidt svært med kulden så her i begyndelsen er jeg lidt forsigtig. Nu ser det imidlertid ud til at der kommer nogen varme så forhåbentlig hjælper det på foråret.

Lige efter påske var jeg sammen med Martin Bekker på Hollandsbesøg og bortset fra at vi havde en dejlig aften-middag sammen med vore venner fra Wassenaar Louis Vollebregt og hans svigerinde Ruth så deltog også Peter van de Merwe i vores hyggeaften. Desværre var Karen den Haan forhindret på grund af sygdom, jeg håber at Karen hurtigt kommer sig over dette.

Dagen efter var vi på slagbesøg hos Peter van de Merwe, Doordrecht. Det var en stor oplevelse for os, hvor vi fik nogle rigtig gode duer at se. Absolut verdensklasse. Peter er samtidig en rigtig rar fyr som vi fik et godt forhold til. Inden vi forlod ham igen fik vi da også aftalt, at en række unger efter hans absolutte topduer skal til Danmark til efteråret, vi glæder os allerede.



Tophannen på avlsslaget "Replay"

Senere på dagen var vi så på besøg hos R.A. Bakker & Zoon i Veenendaal. Hvilken samling dejlige duer, alle perfekte at få i hånden lige noget for folkene i dommerklubben. 90% af duerne er af afstamning fra Koopman, Emerveen. Der går dog også et par enkelte andre perler, f. eks den gamle rødbådede han "Valitas" og en hanunge fra "De Caprio" fra Dirk van Dyck, hvilken unge han helt perfekt bygget. Vi fik dog ingen aftale i hus om køb af unger, priserne var simpelthen for høje i forhold til vort budget. Slaget rumsterer dog stadigvæk i hovedet, så meget at jeg bød på en unge fra M. & C. Hansen, der holdt ungeauktion i 097 Odder. Minsandten om jeg lykkedes med at købe ungen der er et barnebarn efter "Team Bakker"s tophan "Panamera". Det var en god dag.

"Panamera"

Acepigeon Nat. Fondspiegel 2012-2013
Long Distance

1e Blois NU Zone 1	13.898 p.
3e National Blois	25.597 p.
4e Breteuil	20.797 p.



NL 10-1461551 ♂

R.A. Bakker & Zn.
Veenendaal - The Netherlands
www.moorloft.nl